

# Nieuwsbrief

December 2008

## Studiehuis voor Straatkinderen



### **Beste vrienden van ons project,**

*In de eerste plaats willen we jullie hartelijk danken voor alle giften en adviezen die we van jullie het afgelopen jaar mochten ontvangen.*

*Het gaat goed met ons project. Dit zeggen we eigenlijk ieder jaar, en dat mag beslist geen cliché worden. Als het goed gaat, dan bedoelen we dat we uw geld op een verantwoorde manier hebben kunnen besteden. Hierdoor gaat het goed met onze kinderen in Ethiopië.*

*Daar is het tenslotte om te doen.*



We hebben ons afgevraagd of we verder moeten gaan onder de naam: Studiehuis voor Straatkinderen. Onze kinderen in ons project zijn immers geen Straatkinderen meer, maar nemen op een volwaardige manier deel aan de Ethiopische samenleving (woning, voeding, medische zorg, onderwijs). Hoewel onze kinderen deze achtergrond hebben is dit niet meer op hen van toepassing.

We hebben besloten om toch met deze naam verder te gaan, omdat hier onze wortels liggen:

**Kinderen van de straat een kans geven op een menswaardig bestaan.**

Inmiddels heeft ons project diverse resultaten geboekt. Onderstaand noemen wij u er een paar:

- De Selassi school is in vier jaar gegroeid van 180- naar meer dan 400 kinderen. De school beschikt over een bibliotheek inclusief studieruimte.
- De Selassi school heeft een kleuterschool geopend die ruimte biedt aan drie klassen.
- De kinderen van de Selassi school laten veel betere leerprestaties zien dan een aantal jaren geleden.
- Door voldoende financiële middelen zijn er goede docenten aangetrokken, die ook gemotiveerd les geven. Hun salaris is niet hoger dan op andere scholen, maar door de betere omstandigheden is hun motivatie toegenomen.
- Ons project heeft voor de kleuterschool van Tsige de benodigde tafels en stoelen kunnen aanschaffen. Door onze financiële bijdrage, kan Tsige gratis kinderen uit de buurt opnemen. Hierdoor krijgen weer meer kinderen onderwijs. Een bevriend project zorgt dat deze kinderen een maaltijd krijgen op school.
- We hebben diverse sjaals aangekocht bij een vrouwenproject in Addis Abeba. Deze



vrouwen werken niet meer op de straat, maar worden opgevangen en werken als weefsters. De vrouwen die kinderen hebben, kunnen overdag werken en hun kinderen naar school laten gaan. De sjaals worden door ons verkocht en de winst gebruiken we weer voor ons project (en aanschaf nieuwe sjaals).



Het is voor ons een grote wens om ons project verder te kunnen uitbreiden. Er zou voor ons een droom in vervulling gaan, als we een school kunnen oprichten voor:

### **Kinderen met een verstandelijke beperking.**

Deze kinderen hebben in Ethiopië een heel lage status. Als ze al in een hut wonen, worden ze vaak weggehouden van de buitenwereld. Op latere leeftijd belanden ze vaak op straat, beschimpt door de samenleving. Schaamte door onwetendheid is vaak de oorzaak hiervan. Hierdoor kunnen deze kinderen geen volwaardig deel nemen aan onze wereld. Wij vinden dat we iets moeten gaan doen voor een deel van deze kinderen. Ons visie hierin is:

*Laat deze kinderen onderdeel worden van de samenleving en laat ze vooral deelgenoot worden van verstandelijk volwaardige kinderen. Hiermee breek je een taboe en kunnen andere kinderen zorg leren dragen voor hun leeftijdsgenoten.*

*Door deze kinderen vroegtijdig op te vangen en in een leerproces te begeleiden hebben zij volop mogelijkheden.*

In februari gaan we met een groep van zes mensen naar Ethiopië. Onze reisgenoten willen graag "hun schouders" onder ons project zetten. Door deze hulp zijn we er van overtuigd dat het gaat lukken. We hebben al een aantal goede ideeën in ons hoofd, die vorm moeten krijgen als we ter plekke zijn. We verwachten dat we binnen nu en 1 jaar een school kunnen opzetten voor deze doelgroep. Wij verwachten hierin van de Selassi school de nodige hulp. Zij hebben immers ruimte genoeg een "speciale" school te bouwen voor deze kinderen. In de toekomst moet er ook een huis komen waar deze kinderen met- en bij elkaar kunnen wonen, onder leiding van goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Tot zover onze plannen.

Lieve mensen, wij vragen u het komende jaar weer om uw steun. Zonder uw hulp kunnen we niet veel beginnen. We hebben al zoveel bereikt, maar willen nu eenmaal nog meer. We blijven een kleinschalig project en springen niet verder dan onze polsstok lang is. U kunt er van op aan dat uw donaties zinvol worden besteed.

Blijf vooral gezond in 2009!

Met onze hartelijke groeten

Sylvia en Frans van Dijke

### **Stichting Studiehuis voor STRAATKINDEREN**

Burcht 64

7608 JG Almelo

t: 0546 – 49 02 89

e: [fransvdijke@hetnet.nl](mailto:fransvdijke@hetnet.nl)

